

## 18 mei 2018

WIELRENNEN BELOFTEN **ARDENSE TRIPTIEK**

### "Parcours op mijn maat"

**Jens Du Four kijkt met vertrouwen uit naar Ardense Triptiek**

In de Trofee van Oost-Vlaanderen zat Jens Du Four mee aan boord van de goede vlucht. De Oetingse eerstejaarsbelofte van het United Cycling Team kwam als dertiende binnen en maakt zich nu op voor de Ardense Triptiek.

WIM REDANT

**In Pollare zagen we jou op de slotklim van Pollare-Berg in het zog van de toppers strandden?**

*Jens Du Four:* "Ik stak in Pollare niet voor het eerst de neus aan het venster hoor. Ik finishte de jongste weken zelden buiten de top twintig. In Pollare zat ik haast doorlopend vooraan. Het hoefde dan ook niet te verwonderen dat ik aan boord zat van de vlucht van 29 renners. Jammer dat het peloton ons nog net voor de slotklim in de nek viel. In Pollare reed ik een thuiskoers. Ik woon op slechts een handvol kilometer van Pollare-Berg en ken elke steen en hoek van die klim. We leverden een sterke prestatie als ploeg af als je weet dat we met vijf renners aanwezig waren in de kopgroep. De Trofee van Oost-Vlaanderen was voorbehouden voor beloften, maar de nationale top was aanwezig zodat ik best tevreden ben met mijn ereplaats."

**In de Ardense Triptiek wacht nog zwaardere concurrentie met onder meer de intrede van een resem sterke crossers?**



GEERT TRESKONIE

Jens Du Four: "Bijleren is de boodschap als eerstejaars."

"Ik ben goed op dreef en trek er met vertrouwen naartoe, al tast ik een tikje in het duister wat we voor de kiezen krijgen en hoe zwaar de verzamelde concurrentie weegt. Ik krijg er alvast een parcours op maat aangereikt, want ik rijd nu eenmaal graag bergop. Als eerstejaars is vooral bijleren de boodschap. Vergeet niet dat ik ook nog een opleiding LO voor het secundaire onderwijs volg. Daar staan zodat alle sportdisciplines op de agenda behalve fietsen. De combinatie van mijn opleiding met de koers is niet evident en best vermoeiend."

**Binnen een handvol weken sta je voor het eerst aan de start van de IWT. Als Oetingenaar wordt dat een hoogdag?**

"Dat wordt de realisatie van een kinderdroom. Als ukje stond ik al op het parcours de renners te bewonderen. Ik zag intussen al een heleboel aankomsten. Straks sta ik gewoon mee aan de start. Ik zal toch even in mijn arm moeten knijpen. Het tempo ligt een stuk hoger dan bij de junioren, maar toch koers ik graag met oudere renners die niet bang zijn om er een lap op te geven."